

DÜNYA NİN EN ESKI FIKRA KİTABI.

ANTİK YUNAN
ŞAKALARI

DAN CROMPTON



A FUNNY
THING
HAPPENED
ON THE
WAY TO
THE FORUM



**Maya Kitap: 134, İnceleme/Antropoloji: 31
1. Baskı, İstanbul Temmuz 2016**

ISBN: 978-605-9902-45-8

Orijinal Adı: A Funny Thing Happened on the Way to the Forum
Copyright © Michael O'Mara Books Limited 2010. Tüm yayın hakları
Maya Kitap'a aittir. Telif hakları sahibinin izni olmaksızın, hiçbir yolla
çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve dağıtılamaz.

Yayın Yönetmeni: Tahir Malkoç

Editör: Selin Saraçoğlu

Uyarlama: Mehmet Büyükturba

Maya Kitap * Sertifika: 14079

Merkez Mah. Kocamansur Sok. No: 6/4 Şişli / İstanbul Tel: 0212 296 97 12
e-posta: info@mayayayinlari.com / www.mayayayinlari.com

Kayhan Matbaacılık * Sertifika: 12156

Davutpaşa Cad. Güven Sanayi Sitesi C Blok No: 244
Topkapı / İstanbul Tel: 0212 576 01 36

Dünyanın En Eski Fıkra Kitabı

Yunancadan İngilizceye Çeviren
Dan Crompton

Türkçeye Çeviren
Banu Karakaş



İÇİNDEKİLER



Teşekkür	7
Giriş	9
Yunancadan İngilizceye Çevirenin Notu	13
Deliler	15
Cimriler	71
Abderahılar	73
Saydalılar	86
Ukala Dümbelekleri	90
Kyme Halkı	99
Kalın Kafahılar	114
Acemiler	119

İÇİNDEKİLER

Korkaklar	126
Hasedinden Çatlayanlar	131
Şışkolar	132
Sarhoşlar	139
Ağzı Kokanlarla Osuranlar	142
Azgın Kadınlarla Çilekeş Kocalar	149
İvır Zivır	153
Benzer Kaynaklar	159

TEŞEKKÜR



Michael O'Mara'daki editörüm Silvia Crompton ve yarışmamın Ana McLaughlin'in, aynı zamanda illüstratör Rachael Ludbrook'un ve Envy'deki tasarımcıların hayal gücü ve coşkusu olmasa bu kitap, bırakın bu kadar güzel olmayı, ortaya bile çıkmış olamazdı. Ayrıca esprili anlayışımın bir ilkokul çocuğununkinden daha öteye gitmesine izin vermediği için Guy'a da teşekkür etmek isterim.

Son olarak, ismimi bir kitabın üzerinde görünce muhtemelen sandalyelerinden düşen eski Yunanca öğretmenlerime de küçük bir özür borçluyum. Görünüşe bakılırsa aslında *dinliyormuşum*.



GİRİŞ



Anlaşılan o ki osurmak çok ama çok uzun zamandır komik olan bir şey.

Yani en azından Roma dönemine ait fıkra kitabı *Philogelos*'un (genelde *Kahkahasever* olarak çevriliyor; ama aslında Şakacı daha uygun) yazıldığı MS dördüncü yüzyıldan beri bu söyle.

Yunan yazarlar Hierocles ve Philagrios hakkında çok az şey biliyoruz. Kitabın yazıldığı tarihlerde Yunanistan, Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştu, kitapta Roma'ya birkaç gönderme yapılmış olmasının sebebi de budur. Fakat her iki yazarın da Yunan olduğu kesin. Ayrıca ben bu kitabı yavaş yavaş sarhoş oldukları bir

GİRİŞ

meyhane gecesinde yazdıkları düşünsem de (en azından yaptıkları gafların bazlarını açıklamış olurduk),其实却belki birbirlerini hiç tanıtmamış, hatta hiç var olmamış bile olabilirler. Dahası, bizler bu koleksiyonun tek bir oturuşta mı yazıldığını, yoksa kuşaklar boyu her yeni yazarın kendi esprisini eklemesiyle ağızdan ağıza mı yayıldığını bile bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, bunun dünyanın günümüze kadar gelebilmiş en eski fıkra kitabı olduğu; bir de dördüncü yüzyılda insanları en çok güldüren şeyin fitiği olan bir hadım olduğu.

Dördüncü yüzyıla gelindiğinde Romalılar, yayılma, yağmalama ve yol yapmayı neredeyse tamamlamıştı. Romalılar dendığında aklimiza gelen kişilerin (Jül Sezar, Vergilius, *Gladyatör*'deki o adam) hepsi çoktan gitmişti ve Roma İmparatorluğu bilinen dünyanın o kadar geniş bir kısmına yayılmıştı ki idare etmesi zorlaştı. Her yerde askeri idareciler arasında iç savaşlar çıktıyordu ve artık neredeyse Romalıların paydos etme vakti gelmişti.

Neyse ki Hierocles ve Philagrios, etraflarında olup biten bu “bir devrin sonu” yaygarasından tamamen



bihaberdiler de günlerini dırdırıcı kadınlar ve ağız kokusuyla eğlenerek geçirmeyi tercih ettiler.

Onların mizah anlayışları bizimkinden farklıydı: Yunanca çok net bir dil olduğu ve bu dildeki kelimeler sadece düz anımlarıyla algılandığı için herhangi bir kelime oyunu veya mantık sapması (“Aman ne komik!” diyeceğimiz türdeki senaryolar), Yunanları kahkahaya boğuyordu. Absürd durumlar, budalalıklar ve kendi kimliğini şaşırmalarla birlikte bölgelere ait klişeler ve tüm yabancıların içine düştüğü inanılmaz safıklar bu fikraların çoğunun temelini oluşturuyor. Bazı fikralar günümüzde de 1600 yıl önceki kadar komik olsa da diğerlerinin zamanın sınavından aynı başarıyla geçemediklerini görüyoruz. Klasikleşmiş maskaralıkları şimdi de komik bulabiliyoruz; sözgelimi iki tane 15 yaşında gelişkin köle yerine 30 yaşında bir tane köle satın alan deliye veya “Ölürsen kendimi asarım!” diyen karısına “Hazır hâlâ hayattayken yapsana, hayatım,” diyen kadın düşmanına gülebiliyor, geveze kuaförlerle ilgili kötü esprilerin ne kadar eski olduğuna şaşırabiliyoruz (Saçınızı nasıl keseyim efendim? –

GİRİŞ

Sessizce.); fakat ödlekle (Olayın esprisi: Tam bir pısrıkmiş açgözlü adam (Olayın esprisi: Acayıp açgözlüymüş) bugün övündüğümüz ince zekâmızın karşısında pek duramıyor.

Ama Hierocles'le yakın dostunun dördüncü yüzyılda güldüğü şeylerin yirminci yüzyılda bizi güldürmemesi kimin umurunda? Bu fikraların 1600 yıl yaşamış olması bile ortaya çıkarılmaları gerektiğini söylüyor bize. Hem siz de birazdan fark edeceksiniz ki içlerinden en kötüleri bile o kadar kötü ki insanı güldürüyor.



YUNANÇADAN İNGİLİZCEYE ÇEVİRİNİN NOTU



Son birkaç yüzyılda *Philogelos*'un İngilizceye birkaç tane akademik çevirisi yapıldı; hepsi de bir sürü dipnotla ve birçoğumuzun ufak tarihsel veya dilbilimsel detaylar olarak göreceği, titizlikle düzenlenmiş açıklamalarla dolu. Eğer bu tür bir kaynak istiyorsanız, bu kitabı sonunda bir “ilave kaynaklar” listesi bulunuyor, oraya bakabilirsiniz.

Bu koleksiyonun ilk ticari baskısını hazırlarken benim yaptığım, bütün bunları yok sayıp fikraları modern, akademik olmayan bir okuyucu kitlesi için komik hale getirmekti. Modern kelimelerin daha eğlenceli duracağı yerlerde eski moda deyimleri kullanmaktan kaçındım.



YUNANCADAN İNGİLİZCEYE ÇEVİRENİN NOTU

Bir de Antik Yunanca dışında hiçbir dilde bir anlam ifade etmeyecek olan on-on beş kadar fikrayı çıkardım. Fıkraların meyhanelerde geçen sarhoş bir gecede yazıldığına dair teorimi destekleyecek, neredeyse kelimesi kelimesine tekrar eden çok sayıda şey bulunuyordu, bunları da çıkardım.

Böylece elimizde kalan 240 kadar ukala espri ve çocukça şaka oluyor ki bunlar da söz konusu hazırcevaplık olduğunda insanlığın şundan öteye gidemediğine şüphe bırakmıyor: “Öyle mi? Sen de pis kokuyorsun o zaman!”



DELİLER



Delinin biri gümüş ustasından bir lamba yapmasını ister.

Gümüş usta sorar:

“Ne kadar büyük olsun?”

“Aynı anda sekiz kişinin görmesine yetecek kadar.”



Delinin teki neredeyse boğulacakmış. Yüzmeyi öğreneneye kadar da bir daha suya girmeyeceğine yemin etmiş.



DELİLER

Delinin teki doktora gitmiş ve demiş ki: "Doktor, doktor, her sabah kalktığında bir yarım saat başım dönüyor, ama sonra geçiyor."

Doktor cevap vermiş: "O zaman yarım saat geç kalk."



Delinin teki atını satıymış. Alıcılardan biri atın yaşını merak ettiği için ilk dişlerini döküp dökmediğini sormuş. Bizim deli övünmeye başlamış:

"Ohoo, ikincileri bile döktü. Önce babamıkileri, üstüne bir de benimkileri."



Adamın teki yolda bir deliye rastlamış. "Ah, benim akıllı dostum. Dün gece rüyamda seninle konuştugumu gördüm."

"Ah canım," demiş deli, "herhalde çok işim varmış ki dinleyememişim."



Delinin teki yolda mahallenin doktorunu kendisine doğru yürüken görmüş, hemen yüzünü gizlemeye kalkmış. Yanındaki arkadaşı ne olduğunu sorunca cevaplampiş:

“Epeydir hasta olmadım, yüzüne bakmaya utanıyorum.”



Delinin teki bademciklerini aldırinca doktoru konuşmamasını salık vermiş. O da selam getirenlere karşılık vermesi için kölesini görevlendirmiş. Kölesi ne zaman konuşmaya kalksa araya girip açıklama yapmayı da ihmali etmemiş:

“Selamlarınıza kölemin karşılık vermesini kabalık olarak algılamayın. Doktorum konuşmamamı söyledi.”



Bir gün bir deli, kitaplarını kemiren fareyi yakalamaya karar verince bütün gece ağızında bir et parçasıyla oturmuş durmuş.



DELİNİN BİRİ EŞEĞİNİN DAHA AZ
YEMEYE ALIŞMASINI İSTİYORMUŞ.
HİÇ YEMEK VERMEYİNCE
EŞEK ÖLMÜŞ.

“REZALET!” DİYE BASMIŞ
ÇIĞLIĞI DELİ. “TAM YEMEK
YEMEMEYE ALİŞMIŞTI Kİ
ÖLÜP GİTTİ!”



DELİLER

Uyurken nasıl göründüğünü merak eden bir deli varmış.
Kalkmış, aynadaki yansımاسına bakıp gözlerini kapatmış.



İki deli babalarının hâlâ hayatı olmasından şikayet ediyormuş. "Bulдум," demiş birinci deli. "Neden babalarımızı boğmuyoruz?"

"Hayatta olmaz," demiş ikincisi, "Kendimize baba katili dedirtemeyiz. Ama istersen ben senin babanı öldüreyim, sen de benimkini öldür."



Delinin teki rüyasında bir çiviye bastığını görmüş, uyandığında kalkmış ayağını sarmış. Arkadaşı ne yaptığını anlayınca demiş ki: "Ne aptalız ya, yalnızak uyuduğuna inanamıyorum."



Delinin biri atını satıymuş. Birisi gelmiş, atın bugüne kadar hiç asabiyet belirtileri gösterip göstermediğini sormuş.

“Yok canım!” demiş deli, “Ahırın dışında o kadar çok kalmadı ki hiç!”



Delinin biri bir ev satın almış, pencereye çıkıp komşulara “Yakışmış mı?” diye sormuş.



Delinin teki kaybettiği kitabını günlerce aramış; ama bulamamış. Bir gün oturmuş marul yerken bir anda odanın köşesinde duran kitabını görmüş. Ertesi gün yolda bir arkadaşıyla karşılaştı, o da birkaç parça kıyafetini kaybettiğinden söz etmiş. “Üzülme,” demiş bizimki. “Biraz marul al, otur yemeye başla, bir yandan da odanın köşesine bak. Kaşla göz arasında bulacaksın kıyafetlerini.”



DELİNİN BİRİ KASABAYA İNERKEN
ARKADAŞI SESLENMİŞ: "GELİRKEN
BANA ON BEŞ YAŞINDA İKİ TANE
KÖLE GETİRİR MİSİN?"

"TABİİ, GETİRİRİM," DEMİŞ DELİ.
"İKİ TANE BULAMAZSAM DA ONUN
YERİNE BİR TANE OTUZ YAŞINDA
KÖLE BULUR GETİRİRİM."





DELİLER

Bu seferki delinin bir arkadaşı yurtdışındaymış, deliye bir mektup yazıp kendisine birkaç kitap göndermesini istemiş. Deli mektubu sallamamış bile. Arkadaşı ülkeye geri dönüşünce yolda rastlaşmışlar.

“Ay bana kitaplarla ilgili bir mektup göndermiştin ya hani...” diye kekelemiş, “bir türlü ulaşmadı bana o mektup.”



Memnuniyetsiz müsteri: Bana sattığın köle daha hiçbir şey yapmadan ölüverdi!

Deli: Vallahi bendeyken hiç öyle şeyler yapmazdı.



İki deli birlikte akşam yemeği yedikten sonra, ikisi de kibarlıktan birbirlerine eve kadar eşlik etmek için ısrar edip durmuş, böylece hiçbir yere gidememişler.



Delinin biri uyumak istiyormuş ama yastığı yokmuş.
 Kölesinden kafasının altına bir tencere koymasını istemiş.
 “Ama çok sert olur öyle,” demiş kölesi.
 Deli çıkışmış: “O zaman içine kuştüyü doldur sen de!”



Delinin biri bir arkadaşına rastlamış, “Ben senin olduğunu
 duydum,” demiş.
 Arkadaşы yanıtlamış: “Gördüğün gibi kanlı canlı
 karşındayım.”
 “Ama bana söyleyen arkadaşım senden çok daha
 güvenilir biri.”



Delinin biri açılış saati gelir gelmez hamama koşmuş,
 bakmış içerisinde tek bir insan bile yok. Kölesine dönmiş:
 “Bana kalırsa buranın suyu iyi temizlemiyor.”



DELİNİN BİRİ SERÇE YAKALAMAK
İSTİYORMUŞ. BİR AĞACIN
ALTINA SERMİŞ ÖRTÜSÜNÜ,
SALLAMAYA BAŞLAMIŞ
AĞACI.





DELİLER

Delinin teki babasıyla kavgaya tutuşmuş.

“Seni puşt!” diye bağırmış. “Senin yüzünden ne çok acı çektim ben. Eğer hiç doğmamış olsaydın, ne güzel dedemin iyi huylarını alacaktım.”



Delinin teki hasta olmuş, gittiği doktorun ücretini tedavi işe yararsa ödeyeceğini söylemiş. Aradan biraz zaman geçmiş, adamın karısı hastayken şarap içti diye kendisine kızınca adam kalayı basmış: “İyi olup da doktora para ödememi mi istiyorsun?”



Bir köpek delinin tekini başparmağından ısırmış.

Deli, “Çok şükür üstüme gelip kıyafetimi yırtmadı,” diye sevinmiş.



İkiz kardeşlerden biri ölmüş. Delinin biri, hayatı kalanın yanına gidip sormuş: “Ölen sen miydin, yoksa kardeşin mi?”



Delinin biri gemiyle sefere çıkacakmış, gitmeden önce tabletlerini istemiş ki vasiyetini yazabilsin. Batacaklarından korkan kölesi ağlamaya başlamış. “Sakin ol,” diye çıkışmış deli, “boğulursam hepinizi özgür bırakırım.”



Delinin biri atıyla birlikte bir botla nehrin karşısına geçiyormuş; ama eyerinden inmemiş. Neden inmediğini soranlara “Biraz acelem var da ondan,” diyormuş.



DELİNİN BİRİ MÜTHİŞ FIRTINALI
BİR HAVADA DENİZE AÇILMIŞ.
KÖLELERİ ÇIĞLIK ATMAYA
BAŞLAYINCA YATIŞTIRMAK İÇİN
KENDİLERİNE SESLENMİŞ:

“MERAK ETMEYİN, VASİYETİMDE
HEPINİZİ ÖZGÜR BIRAKACAĞIMI
YAZDIM!”





DELİLER

Delinin biri akşam yemeğine davet edilmiş; ama masada hiçbir şey yemiyormuş. Neden yemediği sorulunca da cevap vermiş: "Buraya sadece yemek yemeye gelmişim gibi görünmesini istemem."



Bir delinin oğlu top oynarken topu kuyuya düşmüş. Çocuk kuyuya eğilmiş, kendi yansımاسına bakıp topunu geri istemiş. Sonra babasına gidip topunu geri alamadığını söyleyince bu sefer deli kuyunun içine eğilip kendi yansımاسına bakmış: "Hey! Şu çocuğun topunu geri versene!"



Delinin biri hasta arkadaşını ziyarete gitmiş. Arkadaşının cevap verecek takati bile yokmuş. Deli sınırlenmiş: "Umarım ben de yakında hasta olurum. O zaman da ben sana cevap vermem."



Delinin teki herkese kıyafetlerinin kaç para ettiğini sormaya başlamış. Bunu duyan babası kendisine çıkışınca deli savunmaya geçmiş: “Ama baba, doğruları değil, dedikoduları dinliyorsun hep!”

Babası kendisiyle konuşan adamın kim olduğunu söyleyince deli sinirlenmiş: “Sen de bu adama inanıyorsun, öyle mi? Herif kıyafetine 50 drahmi bile vermiyor.”



Delinin biri atını satmaya çalışıyordu. Bir adam gelip atın dişlerine bakmaya başlamış.

“Ne yapacaksın dişlerini?” diye bağırmış deli, “Keşke yediği kadar yürüyebilse!”



DELİLER

Delinin biri çalıntı bir vazو satın almış,
kimse anlamasın diye de vazoyu ziftle kaplamış.



Bir delinin babası çok fena hastalanmış. O da arkadaşlarından cenazede takmak için taç* almalarını istemiş. Ama babası ertesi gün kendine gelince arkadaşları sinirlenmiş. “Bu taçlara bu kadar para ödediniz, çok mahcup oldum,” demiş deli, “Yarın getirin bunları yine de. Ne olursa olsun gömeceğim babamı.”



Nüfuz sahibi bir delinin büyük oğlu vefat etmiş. Cenazeye bir sürü kişinin geldiğini görünce üzülmüş adam: “Ayıp oldu şimdi, bunca kalabalığın karşısında gömeceğim bir küçük oğlum var sadece.”



* Antik çağlardaki cenazelerde çiçekten yapılmış taçlar takma geleneği varmış. (e.n.)



İki deli yolda yürüyormuş. Çisi gelen deli, arkadaşının gerisinde kalmış. Yürümeye devam edince arkadaşının yoldaki mil taşına* not yazdığını görmüş: "BANA YETİŞ." Bunu okuyunca o da altına kendi notunu yazmış: "HAYIR. ESAS SEN BENİ BEKLE."



Delinin tekiyle babası aynı odada, yan yana yataklarda uyurlarmış. Deli, her gece yataktak gizlice ayağa kalkar, yukarıdan sarkan üzümleri yermiş. Bir gece babası yatağının altına bir lamba saklamış, deli ayağa kalkınca bir anda yüzüne tutmuş ışığı. Deli hiç istifini bozmadan o haliyle horlamaya başlamış.



Delinin teki ancak ahretteki yargılamanın adil olacağını duymuş birinden. Duruşması mahkemedede yapılınca kendini asmiş.



* Roma döneminde yollara dikilen, yolu yönünü ve merkeze uzaklığını gösteren bir taş. (e.n.)



İKİ DELİ YOLDA YÜRÜYORMUŞ,
BİRİ SİYAH BİR TAVUK GÖRÜNCE
DİĞERİNE SESLENMİŞ:

“BAK, SİYAH GİYİNMIŞ, HERHALDE
HOROZU VEFAT ETMİŞTİR.”



DELİLER



DELİLER

Bir gece delinin biri babaannesinin yatağına atmış kendini.
Babası bunu görür görmez dövmüş deli oğlunu. Deli
sinirlenmiş: “Bunca zamandır sen benim annemin üstünde
tepiniyorsun da ben bir şey demiyorum, sen beni kendi
annenle bir kerecik yakaladın diye mi kıziyorsun şimdi?”



Arazi simsarının biri delinin yanına gelip bir ırmağın bütün
arazisini silip süpürdüğü haberini vermiş. Deli sinirlenmiş:
“Vay alçak ırmak!”



Deli bir tefeci insanlardan alacaklarını toplamış. Bir
denizciye, gelirken getirmesi için ölen kişilerin küllerinin
konulduğu çömleklerden ismarlamış, ayrıca 8 yaşlarındaki
iki oğlu için de birer tane küçük boy olmasını söylemiş;
çünkü zaman geçtikçe onların da faizle birlikte esas
boyutlarına geleceğini düşünüyormuş.



Delinin biri bahçesinde derin bir kuyu bulmuş. Çiftliğinin rençperini getirip sormuş suyu içiliyor mu diye. O da delinin anne babasının onun yaşlarındayken içtiklerini söylemiş. Deli şaşırılmış: “Bu kadar derin kuyudan su içebildiklerine göre amma uzun boyunları varmış!”



Delinin biri bir hendeğe düşmüş, hiç kimse yardım çığlıklarını duyup da kurtarmaya gelmeyince kendi kendine söylenmeye başlamış: “Ben bir dışarı çıkayım da beni dinlememek, şuraya bir merdiven indirmemek nasıl oluyormuş gösteririm onlara!”



Delinin teki babasıyla yemeğe oturmuş, bakmış sofrada kocaman bir marul, marulun etrafında da küçük küçük baş gösteren filizler... Deli babasına dönmüş: “Sen çocukları ye baba, ben de anneyi yerim.”



DELİNİN TEKİ BİR SÜRE UZAK
KALDIKTAN SONRA TARLASINA
GERİ DÖNMÜŞ, MERAYA
OTLAMAYA GİDEN SÜRÜSÜNÜN
ARDINDAN BAKARKEN
HAYVANLARIN HER ZAMANKİ
GİBİ MELEMELERİNİ DUYSUŞ.
NİYE BÖYLE MELEDİKLERİNİ
SORUNCA ÇOBAN, KENDİSİNİ
SELAMLADIKLARINI SÖYLEMİŞ ŞAKA
YOLLU.
“AY NE HOŞ!” DEMİŞ DELİ. “MADEM
BİRKAÇ GÜNDÜR BEN TATİL
YAPTIM, ONLARA DA BİRAZ TATİL
VERELİM; ÜÇ GÜN OTLAMAYA
ÇIKMASINLAR HADİ.”





DELİLER

Delinin teki Atina'dan babasına mektup yazıyor, artık eğitim görmeye başladığı için burnu havadan inmiyormuş. "Umarım müebbetle yargılanırsın da," demiş, "nasıl müthiş bir avukat olduğumu gösteririm sana."



Bir deli, bir berber ve bir kel yolda yürüyorlarmış. Kuş uçmaz kervan geçmez bir yere kamp kurunca dörder saatlik vardiyalarla nöbet tutmaya karar vermişler ki eşyalarına göz kulak olabilsinler.

İlk vardiya berberinmiş. Tesadüf bu ya, berberin o gece biraz muziplik edeceği tutmuş, kalkmış uykurken delinin saçını kazılmış, vardiyası bitince de uyandırmış deliyi. Deli uyanıp saçsız başını kaşyıyla çığlığı basmış: "Ne gerzek herif şu berber, *beni kaldıracağın* keli kaldırılmış."



Delinin babası deliye oğlundan kurtulmasını söylemiş; çünkü çocuk köle bir kadındanmış. Deli çıkışmış: “Sen bana çocuğumdan kurtulmam söyleyene kadar git kendi çocuğunu öldür!”



Deli bir öğrenci elindeki bütün parayı yiyp bitirince kitaplarını satmaya başlamış. Sonra oturmuş babasına bir mektup yazmış: “Beni tebrik edebilirsin, kitaplarım beni geçindirmeye başladı bile!”



Delinin teki bir gün hamama gitmiş, kölesi ayaklarına bir tas ılık su dökmüş hemen. “Geri zekâlı!” diye bağırmış deli, “Ne zorun var da böyle soğuk kalpli bir adamın ayaklarına sıcak su döküyorsun?”



GENÇ YAŞTA BİR DELİYE SAKALININ
ÇIKTIĞINI SÖYLEMİŞLER, O DA
KALKMIŞ SAKALINI UĞURLAMAK
İÇİN ÖN KAPIYA GİTMİŞ.

ARKADAŞLARINDAN BİRİ NE
YAPTIĞINI GÖRÜNCE SESLENMİŞ:
“İNسانların bize deli demesine
şAŞMAMALI. SAKALININ ARKA
KAPIDAN ÇIKMAYACAĞINI NERDEN
BİLİYORSUN?”





DELİLER

Delinin birinin evine gitmesi için bir sürü mil taşından geçmesi gerekiyormuş. Deli, yolu kısaltmak için yedi tanesini kırıp ortadan kaldırmaya karar vermiş.



Birisi bir deliye geçenlerde harika bir kürlenmiş et* yediğinden bahsedince o da kasaba gidip “Bana kürlenmiş bir domuz keser misin?” demiş.



Deli bir öğretmen bir anda kalkıp bağırmış: “Evladım, Dionysius, köşedeki! Ne çok gürültü çıkarıyorsun!” Öğrencilerden biri Dionysius'un henüz gelmediğini söyleyince öğretmen: “Gelince gürültü çıkaracak ama!”



* Tuz, nitrat ve baharat gibi katkılarla işlenmek suretiyle tat, aroma ve lezzet kazandırılmış et. (e.n.)



Bin Yıl Kutlamaları* sırasında mağlup olan bir atletin ağladığını gören bir deli, kendisini teselli etmek için yanına gider: “Üzülme, bir dahaki Bin Yıl Kutlamalarında kazanırsın sen de.”



Delinin biri sağ gözü kör olan bir valiye yolda eşlik ediyormuş. Bağları gezip bir taraftaki üzümlerin ne kadar güzel olduğunu gördükten sonra deli, adama dönmüş: “Dönüp geriye yürüdüğümüz zaman diğer taraftaki üzümlerin de ne güzel olduğunu görebilirsin!”



Soru: Çok dar olduğu için pantolonunu giyemeyen deli ne yapmış?

Cevap: Bacaklarını tıraş etmiş.



* Arap Philip olarak bilinen imparatorun Roma şehrinin kuruluşunun bininci yılında düzenlediği kutlamalar. (ç.n.)



BİR DELİ OĞLUNU SAVAŞA
GÖNDERMİŞ, OĞLU DA GİDERKEN
BİR DÜŞMANIN KELLESİNİ
GETİRMEDEN DÖNMİYECEĞİNE SÖZ
VERMİŞ. DELİNİN CEVABI ŞÖYLE
OLMUŞ: "KAFASIZ GERİ DÖNSEN
BİLE MUTLU OLURUM."





DELİLER

Delinin biri yükü çok olduğu için nehirde alçaktan
seyreden bir gemiyi izliyormuş. “Amanın!” demiş, “Nehir
birazcık yükselecek olsa bu gemi batar!”



Delinin biri uzun süredir görmediği kayınpederiyle
buluşmuş. Adam, delinin okul arkadaşlarından birinin
hatırını sorunca deli cevap vermiş: “Ooo, çok iyi. Şimdi bir
de karısının babası öldü, keyfine diyecek yok.”



Delinin biri bir düğünden ayrılmak üzereyken çifte dönüp
şöyledemiş: “Her şey gönlünüzce olsun. Umarım bütün
düğünleriniz hep böyle güzel olur.”



Delinin biri başka biri adına bir dava dilekçesi yazmış, sonra da kalkmış bunu herkesin içinde okumuş. Bunu duyan avukatı küplere binmiş, davanın bütün sırlarını karşı tarafa açıkladığını söylemiş.

“Aptal!” demiş deli, “Önemli bir şey söylemedim herhalde, öyle değil mi?”



Delinin biri ölen sınıf arkadaşının ailesinin evine ziyarete gitmiş. Baba feryat ediyormuş: “Ah oğlum, bitirdin beni!”

Bir yandan anne ağlayıp inliyormuş: “Yavrum, bütün geleceğimi aldın şimdi elimden!”

Deli yanındakilere fısıldamış: “Bu dediklerinin hepsini yaptıysa diri diri yakmak lazımmış aslında!”



DELİLER

Delinin biri yorgan döşek yatan arkadaşını ziyarete gitmiş. Eve varınca gözü yaşlı karısı karşılamış gelenleri: “Ne yazık ki aramızdan ayrıldı.”

“Peki madem,” demiş deli, “gelince uğradığımı söylersiniz.”



Delinin teki masasının ölçülerine tam tamına uyacak bir örtü almış; ama eve gelip örtmek istediğiinde hangisinin eni hangisinin boyu olduğunu bir türlü anlayamamış.



Yine aynı deli Scribonia'nın mezarının ne harikulade olduğunu anlatır; ama yerinin biraz kötü olduğundan dem vururmuş.



Delinin teki bir deri bir kemik kalmış atını sürüyormuş.
Bunu görenlerden biri seslenmiş: “Senin at ölüme doğru
yol alıyor, birader.”

“İyi ya,” demiş deli, “ben de oraya gidiyorum zaten.”



Delinin biri Serapis Tapınağı'na varmış. Rahip kendisine bir zeytin dalı uzatıp dua etmeye başlamış: “Tanrı yardımcın olsun.”

“Benim bir derdim yok ya,” demiş deli, “Ben özgür biriyim. Bırak da Tanrı benim domuz gibi çalışan köleme yardım etsin.”



Delinin biri ölen oğlunun cenazesinden sonra yolda oğlunun öğretmeniyle karşılaşmış. “Kusura bakmayın,” demiş, “oğlum bugün dersinize gelemedi. Öldü de.”



HASTA YATAĞINDA YATARKEN
DELİNİN BİRİNİN KARNI AÇIKMIŞ.
ÖĞLEN SAATİ İÇİN HÂLÂ ÇANIN
ÇALMAMIŞ OLMASINA ŞAŞIRINCA
GÜNEŞ SAATİNİN YATAĞINA
GETİRİLMESİSİ EMRETMİŞ Kİ
KONTROL EDEBİLSİN.





DELİLER

Delinin biri Korint'ten aldığı antik tabloları bir gemiye yükleyip, Gemi tayfasını uyarmaktan da geri durmamış: "Eğer bunları kaybedecek olursanız hiç kullanılmamışlarını almanızı isterim sizden, haberiniz olsun!"



Bir gün bir saki, bir deliye kaynayan bir şarap kadehi uzatmış. Deli kadehi masaya bırakıp sakiye seslenmiş: "Hocam gelene kadar burada dursun da o da görsün nasıl kaynadığını."



Delinin biri denize açılırken gemisi fırtınaya yakalanmış. Diğer yolcular gemiyi hafifletmek için eşyalarını denize atmaya başlamış. Bizim deli de aynısını yapmak isteyince 1,500,000 drahmilik bir çeki çıkarıp 500'ün üstünü çizmiş, sonra da "Bakın," demiş, "esas ben nasıl hafiflettim şimdi gemiyi."



Delinin biri gemiyle seyahat ederken yine bir fırtına çıkmış. Diğer yolcuların hepsi paniğe kapılıncı “Bu kadar cimrilik etmeniz sizin suçunuz,” demiş, “Ben 10 drahmi fazla verdim, kaptanın kamarasında gidiyorum.”



Delinin biri savaş sırasında bir duvarı tırmanırken birisi gelip bir lazımlığı başından aşağı boca etmiş. Bizimki kızmış: “Hey, hani temiz savaşacaktık?!”



Delinin tekinin gemisi Ren Nehri'nden çıkışın karaya oturunca hemen güverteye inip tavanıitmeye başlamış.



DELİNİN BİRİ YURTDIŞI
SEYAHATİNDEN DÖNERKEN
DİK BİR YOKUŞ TIRMANMAK
ZORUNDA KALINCA ŞAŞKINLIKTAN
NE YAPACAĞINI BİLEMEMİŞ.
“BURADAN İLK GEÇTİĞİMDE NE
GÜZEL YOKUŞ AŞAĞI İNİLİYORDU.
GERİ DÖNERKEN NASIL OLDU DA
BÖYLE DİK BİR YOKUŞA DÖNÜŞTÜ,
ANLAMIYORUM.”





DELİLER

Yine aynı deli savaş sırasında taburuna komut veriyormuş.
“Bugünün büyük kısmını oturarak geçirmenizi istiyorum,”
demiş, “çünkü yarın *upuzuun* bir yürüyüş bekliyor
hepinizi.”



Delinin teki yeni bir eve taşınmış. Girişteki bahçe
kapısının önünü temizledikten sonra bir tabela asmış:
“Buraya Çöp Atan Çöpünü Geri Alamaz.”



Delinin teki bir drahmilik bir demir para kaybetmiş.
Öfkesinden köpüren babasından temiz bir dayak yemek
üzereyken yalvarmaya başlamış: “Kızma hemen. Ben sana
kendi paramla yeni bir drahmi alırım.”



Arkadaşı: Üç gece önce seni rüyamda gördüm.

Deli: Yalancı! Üç gün önce sayfiyeye gitmiştim ben!



Küçük bir deli çocuk evde gladyatörcülük oynuyormuş.
 Birisi babasının eve geldiğini haber verince hemen
 oyunu bırakmış. Kalkanı bir yana, dizliklerini başka
 yana fırlatıvermiş. Daha ne olduğunu anlamadanbabası
 odada bitince eline bir kitap alıp okumaya başlamış; ama
 başındaki miğfer hâlâ duruyormuş!



Delinin biri bir gemi kaptanına saatı sormuş. Kaptan saatı
 bilmediğini söyleyince deli bu sefer de ne kadar zamandır
 bu geminin kaptanı olduğunu sormuş. “Üç yıldır,” demiş
 kaptan.

“Anlamadım ben bu işi,” demiş deli, “ben kendi
 evimi daha altı ay önce aldım; ama şimdiden saatin kaç
 olduğunu güneşin bahçeye vuruşundan anlayabiliyorum.
 Sen bunca yıldır bu gemideysen saatin kaç olduğunu
 güneşin güverteye vuruşundan nasıl anlayamıyorsun?”



DELİNİN TEKİ OKUL
ARKADAŞLARININ EVİNE AKŞAM
YEMEĞİNE GİTMİŞ. HERKES
YEMEKTEKİ DOMUZ BAŞININ
LEZZETİNİ ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞ.
ERTESİ GÜN YEMEK VERME SIRASI
BİZİM DELİYE GELİNCE KASABA
GİTMİŞ DEMİŞ Kİ: "AYNI DOMUZUN
BAŞINDAN BANA DA VER, DÜN
AKŞAM BİR HARİKAYDI."





DELİLER

Çok iyi ağıt yaktığını düşünen bir deli hâlâ hayatta olan bir adama ağıt yakmış. Adam bunu delinin yüzüne vurunca bizimki cevap vermiş: “Ne zaman öleceğini bilemezsin. O zaman gelince ağıtımı yanlış yakıp salak durumuna düşmek istemem.”



Yine aynı deli: “Baba, bir litrelik bir sürahi ne kadar şarap alır?”



Bu sefer delinin bir arkadaşı bir merdiven satın almış. Deli de arkadaşına sormuş: “Yirmi basamak yukarı çıktığını biliyorum da, aşağı inerken kaç basamak var?”



Birkaç arkadaş hazırlıksızlık çektiklerinden şikayet ediyorlarmış. İçlerinden bir deli “Benim hiç başıma gelmedi,” deyince sormuşlar: “Hiç iğrenç bir şeyler istifra ettiğin olmuyor mu yani?”

“Ah tabii,” demiş deli, “her gün.”



Delinin birinin bir oğlan çocuğu olmuş. Bebeğin adını soranlara kendi adını vereceğini söylemiş deli. “Ama,” diye de eklemiş, “ben yine ben olmaya devam edeceğim yani.”



Karısı ölünce deli tabut almaya gitmiş. Tabutun fiyatı yüzünden kavgaya tutuşup da satıcı 50,000 drahmiden aşağıya öлsem satmam deyince “Peki,” demiş deli, “madem böyle yemin ettin, al bakalım 50,000 drahmiyi. Ama en azından araya bir de çocuk tabutu koyuver de bizim oğlan ölünce elimde bulunsun.”



İKİ TANE ÖDLEK DELİ ASKERLERDEN
KAÇIYORMUŞ. BİRİ BİR KUYUYA,
BİR DİĞERİ SAZLIKLARIN ARASINA
SAKLANMIŞ. ASKERLER KUYUNUN
BAŞINDA DURMUŞLAR, BİR TANESİ
SU ALMAK İÇİN MİĞFERİNİ KUYUYA
SALMIŞ. İÇERİDEKİ DELİ, ASKER
GELİYOR SANINCA HEMEN TESLİM
OLMUŞ. BUNA ŞAŞIRAN ASKERLER
EĞER SESSİZ DURSAYDI YANINDAN
GEÇİP GİDECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLER.
BUNU DUYAN DİĞERİ SAZLIKLARIN
ARASINDAN SESLENMİŞ: "BENİM
YANIMDAN GEÇİP GİDİN BARI, BEN
SESSİZ DURDUM!"





ARKADAŞI DELİYE SORMUŞ:

“SENİN PELERİNİNİ ÖDÜNÇ
ALABİLİR MİYİM? SADECE BİZİM
KASABAYA KADAR İNECEĞİM.”

DELİ CEVAP VERMİŞ:

“KUSURA BAKMA, BENDEKİ
SADECE BİLEKLERE KADAR
İNİYOR.”





DELİLER

Delinin arkadaşı: Oğlun olmuş, tebrik ederim!

Deli: Sağ ol. Bir gün senin arkadaşların da senin için
aynısını yapar umarım!



Delinin tek iki kız çocuklara bakıp birbirlerine ne kadar benzediklerine hayret etmiş. "Baksana," demiş, "bu öbürüne öbürünün buna benzediğinden çok daha fazla benziyor!"



Delinin biri yük arabasında gidiyormuş. Eşekler o kadar yorulmuş ki artık bir adım daha atacak halleri kalmamış. Arabacı iplerini çözmüş ki biraz dinlenebilsinler. İpleri çözülen eşekler hemen ilerlemeye başlamış. Bizim deli arabacısı kızmaya başlamış: "Gördün mü? Eşeklerde bir şey yok. Araba yüzünden ilerlemiyorduk!"



CİMRİLER



Cimrinin biri vasiyetini yazdırmış. Varis olarak kendi adını yazmış.



Dolandırıcının biri kız arkadaşına hep yalan söyleyip ne kadar zengin olduğundan bahsediyormuş. Bir gün komşusunun evinde yemek yerken bir anda kız arkadaşının geçtiğini görünce ona doğru yönelp seslenmiş: “Şu süslü pelerinimi derhal uzatır mısın?”



CİMRİLER

Bir cimriye neden zeytin dışında bir şey yemediğini sormuşlar. “Nedeni basit,” demiş cimri, “zeytinin etli kısmı yemek oluyor, çekirdeğini yakacak odun niyetine kullanıyorum, yedikten sonra da yağıyla bütün kafamı yıkıyorum, banyo yapmama gerek kalmıyor.”



Yine beş parasız başka bir kasıntı çok fena hasta olmuş. Kız arkadaşı habersiz ziyaretine gelince bir hasırın üstünde yatarken bulmuş bizimkini. Bir anda utancından ne yapacağını şaşırın adam hemen açıklamaya koyulmuş: “Ah, en iyi doktorlardan aldığım tavsiyelere göre iyileşmek istiyorsam bu hasırın üzerinde yatmam şartmış.”



Bir gün kasıntı bir adam karşısında uşağına rastlamış, çocuk da tam köyden yeni dönmiş o sırada.

“Koyunlarım nasıl?” diye sormuş adam.

“Biri uyuyor,” demiş çocuk, “diğeri de daha yeni uyandı.”



ABDERALLAR



*A*bdera, Trakya'da (Yunanistan'ın kuzeydoğusunda) bir şehir-devletti. MÖ yaklaşık altıncı yüzyıldaki meşhur kuruluşunun ardından (ve tam da bu şöhreti sebebiyle) Abdera, pek çok yağmacı ordu tarafından ablukaya alınıp yönetim değiştirdi. Abderalıların tamamen beceriksiz ve aptal oldukları yönündeki ünleri, bir ihtimal bu kadar abluka ve istilanın sonucunda ortaya çıkmıştı. Tabii gerçekten ahmak olup olmamaları kimsenin umurunda değildi.

Ne de olsa arada birazıcık yabancı düşmanlığından herkes zevk alır.



ABDERALILAR

Abdera, nüfusun bir kısmı doğuda, bir kısmı batıda yaşayacak şekilde ikiye ayrılmıştır. Şehir ani bir saldırıyla uğradığında doğudakiler birbirlerine telkinde bulunur: “Endişe edecek bir şey yok, düşman batı kapısından girdi.”



Abdera'da bir eşek kaçıp bir spor salonuna girer, ortalıkta ne kadar zeytinyağı varsa devirir. Abderalılar bütün eşekleri bir araya toplayıp yaramaz eşegi diğerlerinin önünde kırbaca vururlar ki diğerlerine uyarı olsun.



Bir Abderalı kendini asmaya çalışırken ip kopar, o da başını yere çarpar. Kalkıp doktora gider, başı iyileşsin diye merhem alır. Sonra tekrar eve döner ve kendini asar.



Bir Abderalı bir gün bir hadımla tanışır, hadıma kaç çocuğu olduğunu sorar. Hadım, çocuk yapacak testisleri olmadığını açıklayınca, “Anlıyorum,” der Abderalı, “öyleyse bir sürü torunun olur umarım.”



Bir gün Abderalı, bir hadımı bir kadınlı sohbet ederken görür. Kadınının karısı olup olmadığını sorar hadıma. Hadım, kendisine hadımların karısı olamayacağını açıklayınca Abderalı cevap verir: “Ben yanlış anlamışım. O halde kızın olmalı.”



Bir Abderalı yürüyüse çıkmış. Koskocaman bir fitiği olan bir adamı yolun kenarına işemeye giderken görmüş. Yanındaki arkadaşına fısıldamış: “Görünüse bakılırsa gece yarısına kadar işyecek bu adam.”



BİRİSİ, ABDERALININ BİRİNE
RÜZGÂRIN SOĞANLAR
VE LAHANALARDAN
KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEMİŞ.
O DA SAKİN BİR GÜNDE DENİZE
AÇILIRKEN YANINA BİR ÇUVAL
SEBZE ALMIŞ, GEMİNİN KİÇİNA
AŞMIŞ.





ABDERALILAR

Abderalının biri bir hadımı hamamdan çıkarken görmüş.
Hadımın bir yanından koskocaman bir fitik sarkıyormuş.
Abderalı arkadaşına dönüp fısıldamış: “Kenarlarından bir
şeyler dökülen de sadece hamamlar değilmiş demek ki!”



Bir Abderalı fitikli bir adamlı aynı yataktı uyuyormuş.
Gece kalkıp tuvalete gitmiş. Geri dönerken ortalık zifiri
karانlık olduğundan hiçbir şey görmemiş, adamın fitığına
basmış. Adam çığlığı basınca bizim Abderalı sormuş: “Ne
diye başın bu tarafta uyuyorsun?”



Bir Abderalı, fitikli bir adamı hamamdan çıkarken
görmüş. Adam ayakta zor duruyormuş. Bunu gören
Abderalı sormuş: “Ne diye bu kadar içersin ki? Kendini
taşıyamıyorsun!”



Bir gün bir Abderalı, bir olimpik atletin çarmıha gerilmiş olduğunu görmüş.

“Gözlerime inanamıyorum!” diye çığlığı basmış. “Artık koşmayı da bırakmış, ucuşa geçmiş!”



Bir Abderalı rüyasında domuz sattığını görmüş. Domuzuna 100 drahmi istiyormuş; ama adam 50 drahmi teklif etmiş, Abderalı kabul etmemiş. Tam bu sırada uyanan Abderalı hemen gözlerini kapatıp avucunu açmış: “Tamam, 50 olsun o zaman.”



Bilmece: Abderalı hadımın doğum günü hediyesi neymiş?

Cevap: Fıtık.



Bir Abderalının birisine bir eşek borcu varmış; ama ödeme zamanı geldiğinde verecek eşiği yokmuş. O da alacaklısına “İki taksitte ödeyebilir miyim?” diye sormuş.



ABDERALI BİRİ BİR GÜN KAZANINI
SATIYORMUŞ; AMA KAZANIN
KULAKLARI YOKMUŞ. NİYE BÖYLE
OLDUĞUNU SORAN BİR ALICIYA
CEVAP VERMİŞ: "SATILACAĞINI
DUYUP DA KAÇMASIN DİYE."





BİR ABDERALI BABASININ ÖLÜ
YAKMA SEREMONİSİNE KATILMIŞ,
EVE HASTA ANNESİNİN YANINA
DÖNÜNCE ANNESİNÉ ŞÖYLE
DEMİŞ: "ATEŞTE HÂLÂ BİRÂZ ODUN
VAR, İSTERSEN SEN DE KENDİNİ
YAKABİLİRSİN."





ABDERALI BİRİNİN SERÇESİ
ÖLMÜŞ. BİRKAÇ AY SONRA BİR
DEVEKUŞUYLA KARŞILAŞINCA
AĞLAMAYA BAŞLAMIŞ: "AH, BENİM
KÜÇÜK KUŞUM YAŞASAYDI ŞİMDİ
SENİN KADAR OLACAKTI."





SAYDALAR



Eski Sayda, zamanında Fenike'nin en büyük şehirlerinden biri olup günümüzde halen Lübnan'da bulunmaktadır.

Önemli bir sanayi merkezi olan Sayda, cam ve o dönemde hayli ilgi gören mor boyalı -daha basit zamanlardan bahsediyoruz- üretimiyle meşhurdu; ayrıca İncil'de yer alan anlatılara göre Hz. İsa bile burayı ziyaret etmişti.

Fakat ne yazıkta ki Saydalılar, Abderalılarla aynı dertten mustaripli. Yabancı oldukları için bir grup geri zekâlıdan sayılıp itibarsızlaştırıldılar.



Saydalı bir avukat iki arkadaşıyla sohbet halindedir. Bir tanesi koyunları öldürmenin doğru olmadığını, çünkü bize süt ve yün verdiklerini söyler. Diğerİ aynı şekilde inekleri öldürmenin doğru olmayacağı, çünkü onların da bize süt verdığını, üstelik toprağımızı sürdüklerini söyler. Bizim avukat da ekler: "Domuzları öldürmek de yanlıştır; çünkü onlar da bize ciğer, pastırma ve pirzola sağlıyor."



Saydalı bir doktorun hastası ölüür. Hasta, doktora son günlerinde kendisine baktığı için 1000 drahmi bırakmıştır. Cenazede tabutun arkasından yürüken doktor kendisine ne kadar az para kaldığından şikayet edip durur.

Bir yıl sonra ölen adamın oğlu ağır bir hastalığa yakalanınca doktoru yanına çağırır ve kendisini tedavi etmesini ister. Doktor karşılık verir: "Eğer bana 5000 drahmi miras bırakırsan aynı babamı tedavi ettiğim gibi seni de ederim."



SAYDALILAR

Saydalı bir bölük komutanı, birini karşısında at arabasını çekerken görür. Çarşında araba sürmek yasak olduğu için adamın kırbaçlanması emreder.

“Ama ben bir Romalıyım,” diye karşı çıkar adam, “Beni dövdüremezsin, bu kanunlara aykırı.”

Bunu duyan komutan derhal atların kırbaçlanması emreder.



Saydalı öğrenci: Bir litrelik bir sürahi ne kadar alır?

Öğretmen: Şarap mı, zeytinyağı mı?



Bir gün birisi Saydalı bir aşçıya sormuş: “İzmir’e gidiyorum da şu senin bıçaklardan birini ödünç alabilir miyim?”

“Kusura bakma,” demiş aşçı, “oraya yetişecek kadar uzun bıçağım yok.”



Birisi bir gün Saydalı bir balıkçının yanından geçerken seslenmiş: “Şu hale bak, bırak ıstakozu bir bit bile tutamamışsin.”

Saydalı cevap vermiş: “Senin gibi her yanım bit tutmadı, evet!”



ÜKALA DÜMBELEKLERİ



Ukalanın biri biraz safça bir öğretmenin edebiyat öğretmeye çalıştığını görür, lir öğretse daha iyi olacağını söyler.

“İyi de nasıl lir çalınır, hiçbir fikrim yok,” diye karşı çıkar öğretmen.

Ukalanın cevabı gecikmez: “Edebiyat konusunda da durum aynı.”



Ukala bir güreşçi bir gün çamurun içine düşer. Aptal gibi görünmemek için çamurun içinde yuvarlanır da yuvarlanır, sonra kalkıp etrafa kaslarını gösterir.



Sahte bir doktor bir gün göz nezlesi olmuş bir hastasını ziyaret eder. Hastanın lambasını ödünç ister; fakat bir daha geri getirmez. Bir sonraki ziyaretinde hastaya gözlerinin nasıl olduğunu sorar. "Yani şimdi," diye başlar bizim ukala, "lambamı ödünç aldığından beri bir şey gördüğüm yok aslında."



Ukalanın birine hamamda hakaret ederler. O da mahkemeye çıkar, hamamda bulunanları da şahit olarak çağırır. Savunma avukatı güvenilir şahitten sayılamayacaklarını söyleyip hepsini gönderince ukala sazieline alır. "Eski zamanlarda olsaydık," der, "ben Truva Atı'nda hakarete uğrayacak olsaydım; Menelaos, Odisseas, Diomedes gibi büyük adamları çağırırdım şahit diye.

Gelgelelim hadise hamamda vuku buldu," diye devam eder, "bunlarla idare etmek durumundayız."



UKALANIN BİRİ YAVAŞ GİDEN BİR
KOŞUCUYU GÖRÜNCE "RAKİPLERİNÉ
YETİŞMESİ İÇİN BUNA NE LAZIM
OLDUĞUNU BİLİYORUM ASLINDA,"
DER.

ANTRENÖR NE LAZIM DİYE
SORUNCA CEVAP GELİR:

"BİR AT!"



ÜKALA DÜMBELEKLERİ



ÜKALA DÜMBELEKLERİ

Ukalanın teki bir genelev sahibinin gece karası bir deriye sahip birisini pazarladığını görür ve sorar: “Geceliği kaçा?”



Hasta: Doktor doktor! Her yanım kızıl beneklerle dolu, yanıyorum!

Doktor: Hemen kendine bir güğüm al, bedava sıcak suyun olur.



Denizci: Bu rüzgâr nereden geldi bugün?

Kaptan: Soğanlarla lahanalardan.



Bir gün ukala hırsızın biri bir domuz çalıp kaçmış.

Yakalanır yakalanmaz da domuzu yere bırakıp suratına tokadı indirmiş. “Git öbür tarafları eşele,” demiş, “bir daha da benim bahçeme gelme!”



İki adam hamamdan çıkar, ukalanın birinden havlusunu ödünç almak istediklerini söyler. Ukala bir tanesini hiç görmemiştir, diğerinin de hırsız olduğunu biliyor. Birincisine döner ve “Sana ödünç veremem çünkü seni tanımıyorum,” der. Sonra ikincisine döner, “Sana da veremem çünkü seni *tanıyorum*,” der.



Ukalanın biri detone bir şarkıcının berbat bir şekilde şarkı söylediğini duyunca bağırrı: “Seni horoz!”

Şarkıcı neden kendisine böyle seslendiğini sorunca bizim akıllı cevap verir: “E çünkü sen ötmeye başlar başlamaz herkes ayaklanıyor da ondan.”



BERBER: SAÇINIZI NASIL
KESEYİM EFENDİM?
MÜŞTERİ: SESSİZCE.





UKALA DÜMBELEKLERİ

Ukala bir işportacı karısını bir askerle yakalamıştır:
“Beklediğim muamele böyle bir şey değildi!”



KYME HALKI



Kyeme* (günümüzde Eğriboz Adası'nda bulunan Kymi), Yunanistan'da bir sahil kentiydi.

MÖ 8. yüzyıldan itibaren Kymeliler, başta Güney İtalya olmak üzere çeşitli yerlerde koloniler kurmak için denizlere açıldılar. Gittikleri yerlere Cumae alfabesi denen ve dönemin standart Yunan alfabetesinin bir çeşitlemesi olan alfabeyi götürdüler. Bu alfabe de zamanla bugün kullandığımız Latin veya Roman alfabetesinin oluşumuna yol açtı.

Gelgelelim Kyme biraz yabancı bir yer olduğu için doğal olarak Kyme halkın da tamamen geri zekâlı olduğu sonucu çıkarılıyordu.

* “Küme” şeklinde okunur. (ç.n.)



KYMELİ BİRİ BİR GÜN BABASININ
CESEDİNİ İSKENDERİYE'YE
MUMYALATMAYA GÖTÜRÜR.
MUMYALANMIŞ CESEDİ GERİ
ALMAK İÇİN GİTTİĞİNDE
ADAMIN ELİNDE MUMYALANMIŞ
BİRKAÇ TANE CESET OLDUĞUNU
GÖRÜR. ADAM, BABASINI NASIL
TANIYACAĞINI SORAR.

KYMELİ CEVAP VERİR:
“HEP HAPŞIRIRDİ.”





KÝME HALKI

Kymeli birisi bir gün tahıllarını ayıklamak için genişçe bir yer açar kendisine. Bir kenarında durup karısına seslenir: “Beni görebiliyor musun?”

“Zar zor,” diye cevap verir karısı.

Kocası tekrar seslenir: “Mevsimi geldiğinde öyle büyük bir alan açacağım ki o zaman hiç göremeyeceksin!”



Kymeli birisi bir arkadaşını ziyaret etmek için evine gider, dışarıdan bağırrır. Arkadaşının komşusu cama çıkar, seslenir: “Daha yüksek de, o zaman ancak duyar seni.”

Kymeli tekrar bağırrır: “Hey! Daha yüksek!”



Kymeli bir hırsız bir tefecinin evine hırsızlık yapmaya gitmiş, üstüne bir de borçlu çıkmış.



Kymelinin biri ayakları birbirine bağlı bir koyunun kırkıldığını görmüş. "Çok şükür," demiş, "benim efendim bana bunun aynısını yapmıyor saçımı kesmeye götürdüğünde."



Bir gün bir Kymeli çalıntı kiyafet satın almış; sonra da kimse anlamasın diye her tarafını ziftle kaplamış.



Kymeliler saygıdeğer bir misafirlerinin yurtdışından dönmesini bekliyormuş. Açık hamamda temiz sular sunarak misafirlerini onurlandırmak istemişler; ama sadece bir tane havuzları varmış. İçini tertemiz ılık suyla doldurduktan sonra tam ortasına bir ızgara çekip ayırmışlar ki bir tarafına diğer insanlar girse bile diğer tarafındaki su misafirleri için temiz kalsın.



KYMELİ BİRİ BAL SATIYORMUŞ. BİR
ARKADAŞI BALDAN BİRAZ TATMIŞ
VE BALA BAYILMIŞ.

“BİLİYORUM,” DEMİŞ KYMELİ, “BEN
DE ASLINDA KENDİME SAKLARDIM;
AMA İÇİNÉ FARE DÜŞÜNCE
VAZGEÇTİM İŞTE.”





Kymelinin biri bir gün eşeğinin üzerinde giderken bir bahçenin önünden geçiyormuş. Bahçedeki ağaçların olgun incirlerle dolu olduğunu görünce dallardan birini yakalamış. Ama eşeği altından koşup gidince adam ağaçta asılı kalmış.

Oradan geçen bir bahçıvan ağaçın üzerinde ne yaptığını sorunca bizim Kymeli cevap vermiş: “Eşeğimden düştüm!”



Bir doktor Kymeli birini tedavi ediyormuş; ama adamın çok hasta olduğuna, artık kurtarılamayacağına karar vermiş. Bu olaydan hemen sonra mucizevi bir gelişme gösteren Kymeli, doktoru nerede görse kendisinden kaçar olmuş. Bir gün artık dayanamayan doktor, Kymeliye neden kendisinden kaçtığını sormuş.

“Öleceğimi söylemiştin,” demiş Kymeli, “seni yalancı çıkardığım için utanmanı istemedim.”



Kymelinin biri bir gün babası şehir dışındayken ciddi bir suçla yargılanmış ve idama mahkûm edilmiş. Mahkemeden çıkarken dışarıdakilere seslenmiş: “Ne yaparsanız yapın ama babama haber vermeyin, hiç acımadır öldürür beni!”



Yine aynı Kymeliyi hırsızlıkla suçlamış bir adam. “Eğer ben yaptığım,” demiş Kymeli, “şimdi nereye gidiyorsam oradan dönmek nasip olmasın.”



Kymeli bir doktor, ağır bir hastayı tedavi ediyormuş. Lavman verelim, ne çıkacak bir bakalım, demiş. Daha sonra hastanın ölüm haberi gelince hemen atılmış, “Vallahı o lavmanı vermeseydik patlayacaktı.”



KÝMELÝ BÝR CERRAH, BÝR
HASTASININ BAÞINDAKÝ YARAYI
DÍKİYORMUŞ. SONRA HASTAYI
SIRTÜSTÜ ÇEVİRİP AÐZINA SU
DOLDURMUŞ, BÖYLECE SIZDIRMA
YAPIP YAPMADIÐINI GÖRECEKMIÝ.





Adamın biri, Kymeli bir dükkân sahibine avukat Dracontides'in nerede yaşadığıını sormuş. "Ben burada yalnız başımayım," demiş Kymeli; "Ama dükkânimə göz kulak olursan seninle gelir gösteririm evini sana."



Kymeli doktorun biri hastanın ateşini ikinci dereceden birinci dereceye indirince ücretin yarısını almış.



İki Kymeli birer kâse incir satın almışlar. İkisi de kendi kâsesinden yemiyor, çaktırmadan diğerininkinden yiymuş. İncirleri bitirince kendi kâselerinin boşaldığını fark etmişler. Bu sefer ikisi de birbirini hâkime şikâyet etmiş. Durumu anlayan hâkim "Madem boşalttınız kâseleri, şimdi de sizinüzdeki kâseleri boşaltıp elinizdeki kâseleri doldurun bakalım," demiş.



Kyme meclisindeki bir politikacı bir suçtan yargılanıyordu.
 “Sevgili vatandaşlarım,” diyerek karşı çıkmaya başlamış;
 “hakkında bu yalan iddialarda bulunanlar iftiracıdan başka
 bir şey değiller. Size yemin ediyorum, eğer bu suçları
 işlediysem bu koca oditoryum siz burada oturup izlerken
 gözlerinizin önünde tepeme yıkılıp parçalı olsun!”



Kymeli bir hâkim şu tür beyanlarıyla tanınmış:

- “Kurban dönemi biter bitmez memurların hepsi rahibe kendi postlarını sunmakla yükümlüdür.”
- “Kurul üyeleri kurul odasında beklemeli, ama orada kurulmamalılar.”
- “Aşçıların şehrî surlarının üstünden kendi kemiklerini atmaları zorunludur.”
- “Ayakkabıcıların çok küçük ayakkabı kalıpları yapması yasaktır.”



KYME HALKI

Kyme'de ileri gelenlerden birinin cenazesi sırasında birisi kalkıp görevlilere sormuş: "Kimdi ölen adam?"

Kymelilerden biri dönüp cevap vermiş: "Şu tabutta yatandı."



Kymelinin biri evini satılmış. Evin nasıl bir şey olduğunu göstermek için de tuğlalardan birini hep yanında taşımaya başlamış.



Kymeliler şehrın duvarlarını yeniden inşa ederken Lollianus adlı bir adam iki bölümün tamamını kendi cebinden karşılamış. Diğer vatandaşlar kıskançlıklarından adama gıcıck oldukları için şöyle bir karara imza atmışlar: "Eğer şehre bir saldırı gerçekleştirilirse bu bölümlerin savunmasını da Lollianus tek başına üstlenecektir."



Kymeli bir cerrahın bir hastasıacidan avazı çıktıgı kadar
bağırlıyormuş. Bunun üzerine cerrah “O zaman ben de
keskin olmayan bir neşter kullanayım bari,” demiş.



Kymeli birisi denizde yüzerken birden yağmur yağmaya
başlayınca ıslanmamak için suya dalmış.



Kymelinin biri pencere satın almaya çıkmış. Gittiği
dükkanların hepsinde “Güney cephesine bakan var mı?”
diye soruyormuş.



Bir grup Kymeli oy vermeye gitmiş. Sonra bakmışlar ki
diğer şehirlerden olup da gelmeyen bir sürü kişi varmış,
neden gelmediğleri soruşturulunca da yolların durumu
çok kötü olduğu için gelemediğlerini söylemişler. Bizim
Kymeliler buradan kendilerine ders çıkarmayı unutmamışlar
tabii. “Bir dahaki sefere kıçımızı kaldırıp gelmeye kalkarsak
bize de deli desinler.”



KALIN KAFALLAR



Bir adam huysuz bir senatörle konuşuyormuş, “Ofisinde kısa bir süre oturduğunu görmek isterim.”

Senatör cevap vermiş, “Ben de senin kör olduğun günleri görmek isterim.”



Hasta: Doktor, doktor! Ne zaman tuvalete çıksam kanla birlikte bütün midem dışarı çıkıyor sanki.

Doktor: Bütün iç organlarını sızacak olsan bile umursamazdım.



Tek gözü gören, kalın kafalı bir doktor hastasına nasıl olduğunu sormuş.

“Gördüğün gibiyim işte,” demiş hasta.

“Ah,” demiş doktor, “o halde üzgünüm ama bir yarın olmuş senin.”



Kalın kafalı bir adam yanında bal satıyordu. Birisi gelip balın fiyatını sorunca kavanozu ters çevirip sinirle cevap vermiş, “Sana söyleyeceğime kendi kanımı böyle akıtırım daha iy!”



Kalın kafalı bir astrolog hasta bir çocuğun falına bakıyordu. Çocuğun annesine çocuğunun uzun yıllar yaşayacağını, merak etmemesi gerektiğini söylediğten sonra parasını istemiş. Kadın parayı bir sonraki gün gelip almasını isteyince adam endişelenmiş, “Tamam da ya bu gece ölüverirse? O zaman yine paramı alacak mıymış?”



ÇALIN KAFALILAR

Birisi kalın kafalının birine nerede oturduğunu sormuş, o da “Taşınıyorum ben, ne ara oturayım?” demiş.



Bir gün bir adam kalın kafalı bir arkadaşının evine gidip seslenmiş.

“Evde değilim!” diye bir cevap gelmiş içерiden. Adam gülmeye başlamış, “Yalancı!” demiş, “Sesinden tanıyorum seni!”

“Piç kurusu!” diye cevaplampmış bizim kalın kafalı. “Bağıran kölem olsayıdı ona inanacaktın yani. Nasıl oluyor da ona benden çok güveniyorsun?”



Bir doktor hastasına durumunu açıklamış, “Çok fena ateşin var,” demiş. Hasta çıkışmış, “Senin ateşin daha iyi olacaksa,” demiş, “gel sen yat bakalım yataktı.”



Kalın kafalının biri bir gün merdivenlerden inerken takılıp düşmüş. Evin hizmetlisi seslenmiş, “Kim düştü?”

Merdivenlerin altından yanıt gelmiş: “Kendi evimdeyim, istedigim gibi gürültü yaparım!”



Hasta: Doktor, doktor! Ne yatıp uzanabiliyorum, ne ayağa kalkabiliyorum ne de oturabiliyorum.

Doktor: Bir de kendini asmayı dene bakalım.



Bir gün bir doktor, kalın kafalı bir hastasını tedavi ederken serçeler gibi yapıp küçük lokmalarla yemek yemesini söylemiş.

“Serçeler gibi yapacaksam,” demiş hastası, “kafese nasıl tırmanmamı bekliyorsun acaba?”



KALIN KAFALILAR

Bir gün kalın kafalının biri oturmuş zar atıyordu. İşsiz bir adam gelip oyunla ilgili kendi fikirlerini sunmaya başlamış. Bizim kalın kafalı, adama ne iş yaptığı ve de neden işsiz olduğunu sormuş.

“Terziyim ben,” demiş adam, “ama şu anda elimde hiç iş yok.”

Zar atan adam pelerinin bir kenarını yırtıp adama uzatmış, “İyi o zaman, al bu işi de kapat çenenin.”



ACEMİLER



Genç bir öğrenci acemi öğretmenine sormuş: “Nasıl söylemeliyiz? ‘İki tane’ mi, ‘bir çift’ mi?”

Öğretmen iki parmağını havaya kaldırmış.



Öğrenci: Priam'ın annesinin adı neydi?

Acemi öğretmen: Eee... Yani şimdi saygıda kusur etmemek lazımlı, bizim yine de “Hanımfendi” diye seslenmemiz gereklidir.



ACEMİ BİR BERBER, SÜREKLİ
MÜŞTERİLERİNİN BİR YERLERİNİ
KESTİĞİNDEN, KAZA SIRASINDA
KULLANABİLMEK İÇİN YANINDA
YARA BANDI TAŞIMAYA
BAŞLAMIŞ. BİR GÜN BİR MÜŞTERİSİ
YARALANDIĞI İÇİN SİTEM EDİNCE
“NE DİYE ŞİKÂYET EDİYORSUN?”
DEMIŞ BERBER. “SADECE SAKAL
TİRAŞIN İÇİN BİR DRAHMİ ÖDEDİN,
AMA DÖRT DRAHMİLİK SAĞLIK
HİZMETİ ALIYORSUN!”





BİR GÜN BİR ÇIRAĞIN PATRONU,
ÇIRAĞA GİDİP EVİN HANIMINA
MANİKÜR YAPMASINI SÖYLEMİŞ.
FAKAT ÇIRAK EVE VARIR VARMAZ
AĞLAMAYA BAŞLAMIŞ. KADIN NE
OLDU DİYE SORUNCA AĞLAYA
AĞLAYA ANLATMAYA KOYULMUŞ.
“ENDİŞE ETMEYİN, ÖNEMLİ BİR ŞEY
DEĞİL,” DEMİŞ, “PARMAKLARINIZI
DOĞRAYACAĞIM, ONDAN EMİNİM,
PATRON BANA DAYAK ATACAK
DİYE KORKUYORUM.”





ACEMİLER

Adamın biri yurtdışından memleketine dönmüş, döner dönmez de acemi bir falcıya gidip ailesinin durumunu sormuş.

“Hepsi iyiler,” demiş falcı, “baban da öyle.”

“Ama benim babam yıllar önce öldü,” demiş adam.

“Ha,” demiş falcı, “o zaman gerçek babanın kim olduğunu bilmediğin çok açık.”



Adamın biri acemi bir astroloğa hasmının yurtdışından geri dönüp dönmeyeceğini sormuş, astroloğa göre bu dönüşün hiç ihtimali yokmuş. Ama ertesi gün adam bir bakmış ki hasmı geri gelmiş.

“Ben de duydum,” demiş astrolog. “Hiç utanması yok!”



Acemi bir berber, bir müşteriye manikür yapmaya çalışırken yanlışlıkla adamın parmağını kesmiş. Müşteri devam etmesine izin vermeyince çırak ustasına dönmüş, “Usta! Beni müşterilere vermeden önce iyice bir eğitseydin iyi olurdu hakikaten.”



Acemi bir astrolog kafadan sallarken birisine şöyle demiş: “Yıldızlar, senin çocuğunun olamayacağını söylüyor.” “Ama benim yedi tane çocuğu var!” demiş adam. “Ha,” demiş astrolog. “O zaman sahip çıkacaksın çocuklarına.”



Acemi bir astrolog düşman askerleri tarafından esir alınmış. Tam savaşa çıkmaya hazırlanırlarken astrolog anlatmaya başlamış, “Savaşı siz kazanacaksınız. Fakat siz savaş hattındayken düşman ensenize tokadı yapıştırırsa, o zaman muhtemelen kazanamayacaksınız.”



KORKAKLAR



Arkadaşı: En güvenli gemiler hangisi: Savaş gemileri mi, ticaret gemileri mi?

Korkak: Kıyıyla yanaşmış olanlar.



Adamın biri korkak bir boksöre sormuş: “Bugün kiminle dövüşüyorsun?”

Boksör rakibini göstererek cevap vermiş: “Şuradaki galiple.”



Bir başka korkak boksör alnına şöyle bir yazı ilişirmış:
 “Kırılabilir eşya: Hayati organlar muhteva eder.” Rakibi
 vurmaya devam edince bağırmış: “Okuma yazma bilmiyor
 musun? Öldüreceksin beni!”



Yine aynı boksör rakibinden darbe üstüne darbe alıyormuş.
 “Yalvarınım!” diye bağırmış sonunda, “hepsini toptan
 vurma!”



İki korkak bir yataktı yatıyordu. Bir hırsız odaya gelip
 üzerlerindeki battaniyeyi çalmış.
 “Gidip yakalasana,” demiş biri diğerine.
 “Boş ver,” demiş öteki, “yastıklarımızı almak için geri
 geldiğinde yakalarız.”



KORKAK BİR AVCI, RÜYASINDA
AYILAR TARAFINDAN
KOVALANDIĞINI GÖRÜNCE
BİR KÖPEK ALMIŞ, UYURKEN
BAŞUCUNDA BEKLETMİYE
BAŞLAMIŞ.





KORKAKLAR

Korkağın birinin bir başka korkağa bir drahmi borcu varmış. Yolda karşılaştıklarında alacaklı olan borçludan drahmisini istemiş.

“Elini cebime atıp kendin alabilirsin,” demiş borçlu.
“Ya önemli değil,” demiş diğer korkak, “ödedin sayalım
gitsin.”



HASEDİN'DEN ÇATLAYANLAR



Dokumacının biri aletlerini temizlemek için idrar kullanıyormuş. Bir adam da biraz bağış yapmak istemiş. Bakmış bağışçılar arasında çişi gelmeyen bir tek kendisi var, kalkmış o hırsla intihar etmiş.



Kıskanç bir ev sahibi kiracılarının çok mutlu olduğunu görünce hepsini evden çıkarmış.



Kıskanç bir adam, komşusunun olimpik sporlarda vahşi hayvanlarla çok iyi savaştığını görünce görevlilere doğru eğilip fısıldamış: "Ayıyı getirin."



ŞİŞKOLAR



Şışman bir adam kızını evlendirirken damat, çeyiz olarak ne vereceğini sormuş.

“Size bir ev veriyorum,” diye yanıtlamış baba, “hem de tam fırının karşısında.”



Şışman bir beden eğitimi öğretmeni tavandan bir somun ekmeğin sarktığını görünce ekmeğe doğru seslenmiş: “Aşağı inecek misin yoksa gelip ben mi bitireyim işini?”



Şişman bir adamın arkadaşı bir gün kendisini hasat toplamaya çağırılmış. Gideceği günden bir önceki gece uyumadan hemen önce midesini tıka basa incir ve üzümle doldurmuş. Midesi bozulduğu için rüya görmeye başlamış. Rüyasında arkadaşı bir incir ağacına çıkmış, onu da ağaçta incir yemeye çağrınyormuş. Ağaçta birlikte gülüp eğlenirken öyle çok gülmüşler ki dallardan aşağıya sıçmaya başlamışlar.

Bu kadar gerçekçi bir rüyanın etkisiyle bizim şişman bütün çarşaflarını batırılmış. Kalkıp çarşafları yıkamış, biraz daha incir yedikten sonra da tekrar uykuya dalmış.

Yine aynı arkadaşının ağaçtan kendisini çağırduğunu görmüş rüyasında.

“Beni yine rezil etmeye çalışıyorsun!” diye bağırmış. “Ağaçtayım zannedeyim de sonra çarşafları batırayım, di mi? Ama bu sefer tongaya düşmem! Ağaca çıkmadan önce halledeceğim işimi!”

Bunu söylemesiyle yine yatağını batırması bir olmuş.



ŞİŞMAN BİR AKTÖR, YÖNETMENİNE
SAHNEYE ÇIKMADAN ÖNCE
KAHVALTI YAPIP YAPAMAYACAĞINI
SORMUŞ. YÖNETMEN NEDEN
SORDUĞUNU MERAK EDİNCE CEVAP
VERMİŞ: "ARTEMİS ADINA YEMİN
EDERİM Kİ ENFES BİR KAHVALTIYDI
YAPTIĞIM' DİYE REPLİĞİMİ
OKURKEN YALAN SÖYLEMİŞ OLMAK
İSTEMEM."





ŞİŞKOLAR

Şişman bir adam bir gün bir bostancıya, istediği kadar inciri yiyecek kadar karşısında dört drahmi teklif etmiş. Bostancı önce gözlerini devirmiş, sonra “Peki,” demiş, “şuradaki ağaçlardan istediğin kadar yiyebilirsin.” Bizim şışko en büyük ağaçların tepesine birer birer çıkışını gördüğü her bir inciri mideye indirmeye başlamış.

Aradan birkaç saat geçtikten sonra bostancı adamı aramaya koyulmuş. Bir ağaçın tepesinde dalları sallayıp incirleri yerken bulmuş yine adamı bıraktığı gibi. Bu sefer iyice kızmış.

“Şöyle yerde kalıp dallardan sarkanları yemeydin olmaz mıydı?” diye çıkışmış. “Biraz bekle,” demiş adam, “oralarda iniyorum yavaş yavaş.”



Şişman bir adam bir kapının önünden geçerken üstünde duran ekmeği fark etmiş.

“Tanım sana yalvarıyorum,” demiş, “ya benim boyumu biraz uzat ya da kapıyı daha alçak yap.”



Yine aynı şışman adam firna girip bu sefer de firnciya istediği kadar ekmek yiyebilmek için iki drahmi teklif etmiş. Firncı zaten bir ekmekten fazlasını yiyecek diye düşünerek parayı kabul etmiş, adam da yemeye başlamış. Daha hâlâ ayaktayken yarı sepet ekmeği silip süpürdüğünü görünce şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırın firncı adama “Biraz şöyle oturup da yeseydin,” demiş.

“Şu sepeti bir bitireyim de,” demiş müsteri, “ondan sonra oturup tezgâhtakileri de yiyeceğim.”



ŞİŞKOLAR

Şişman doktorun biri bir deliğe takılıp kalan bir ekmek
görmüş, hemen antiseptik merhemi basmış ki kurtarabilisin.



Doktor, şişman birini muayene etmektedir. Hastaya sıkı bir perhiz önerir: Buğday kaynatıp yiyecek, bulabilirse bir de olgun bir iğlek kaynatacaktır.

Obur hasta, doktoru yanlış anlar: “Yani inek bulamazsam onun yerine iki yavru yiyebilirim.”



SARHOŞLAR



Sarhoşun biri bir barda otururken koştura koştura birisi gelmiş yanına. "Karın öldü," demiş.

Sarhoş, bara eğilip seslenmiş, "O halde, barmen, bana bir içki verirsin artık."



Bir sarhoşa aileden bir bağ miras kalmış, hasat mevsimi adamı öldürmüştür.



Sarhoşun biri bir gün bir bar açmış, içeriye kimse girmesin diye kapıya da bir ayı koymuş.



BİR GÜN BİR SARHOŞA ARKADAŞI
BU KADAR ÇOK İÇKİ İÇTİĞİ
İÇİN ARTIK AKLINI YİTİRMEYE
BAŞLADIĞINI SÖYLEYİP BİRAZ FIRÇA
ÇEKMİŞ.

"ESAS AKLINI YİTİREN KİM?" DİYE
KIZMIŞ ALKOLİK. "BEN MİYİM,
YOKSA ŞU İKİ KAFANLA KARŞIMA
GEÇEN SEN Mİ?"





AĞZI KOKANLARLA OSURANLAR



Bir gün genç adamın biri tiyatroya gitmiş, iki adamın arasında oturmuş. Adamlardan birinin ağızı kokuyormuş, diğerinin de vücutu. Kötü kokuyu alan adam, diğerlerine dönüp “Kim osurdu?” demiş.

Adamın ağızından gelen kokuyu fark edince diğerine dönüp kulağına bir şeyle fisıldamış.

Adama eğilince ikinci kokuyu da fark eden genç kalkıp gitmek zorunda kalmış.



Ağzı kokusu olan bir adam bir gün intihar etmeye karar vermiş, kafasına bir örtü geçirip nefesini vermiş.



Ağzı kokan bir adam bir gün sağır bir adama rastlamış yolda, "Merhaba!" demiş.

"Uff!" diye tepkisini göstermiş sağır adam. "Ne dedim ki?" diye şaşırılmış öbürü. "Kusura bakma, osurdun sandım."



Bir gün ağızı kokan bir adam doktora gitmiş, "Doktor doktor," demiş, "baksana bademciklerim nasıl şişip sarktı."

Adam ağını açar açmaz doktor geri çekilmiş.
"Mesele bademciklerinin sarkması değil, kıçının yükselmesi."



AĞZI KOKAN BİR ADAM KARISINI
ÖPERKEN BİR YANDAN KULAĞINA
FİSİLDİYORMUŞ, "AH BENİM
TANRİÇAM, BENİM AFRODİT'İM..."
KADIN BAŞINI ÇEVİRMIŞ, "AMAN
TANRIM..."



AĞZI KOKANLARLA OSURANLAR



AĞZI KOKAN BİR ADAM DUA
EDERKEN SÜREKLİ GÖKLERE
BAKARMİŞ. BİR GÜN ZEUS "BANA
BİR İYİLİK YAP DA," DEMİŞ BAŞINI
ÇEVİRİP, "GİT YERALTI TANRILARINA
DUA ET!"



AĞZI KOKANLARLA OSURANLAR



AĞZI KOKANLARLA OSURANLAR

Ağzı kokan bir adam çocuğuna bakarken biraz yemek içgirmesiş çocuğa vermek için. Çocuk başını çevirip cevap vermiş, “Baba, ben bok yemiyorum.”



Ağzı kokan bir adam karısına sormuş, “Hayatım, neden benden nefret ediyorsun?”

“Çünkü beni öpüyorsun,” demiş karısı.



Delinin biri sağır bir adamlı aynı odada uyuyormuş, gece bir ara osurunca sağır adam bir tiksinti sesi çıkarmış.

“Demek duyabiliyorsun aslında!” demiş deli.



AZGIN KADINLARLA ÇILEKEŞ KOÇALAR



İki kadın birden genç bir aktöre âşık olmuşlar, birinin ağızı kötü kokuyormuş, diğerinin vücudu.

Birisi “Öp beni sevgilim,” derken öbürü “Sarıl bana sevgilim,” diye yakarmış. Çaresiz aktör repliğini okumuş: “Ah Tanrılar, söyleyin ne yapayım? İki kötüünün arasında kaldım!”



AZGIN KADINLARLA ÇILEKES KOCALAR

Genç bir adam karısına dönüp sormuş, “Ne yapmak istersin sevgilim? Kahvaltı mı yapalım sevişelim mi?”

“Sen ne istersen,” demiş karısı. “Ama yemeğimiz bitti, haberin olsun.”



Genç bir adam bir gün iki yaşlı azgın acuzeyi evine davet etmiş, evin hizmetçisini de kadınlara hizmet etmesi için çağrırmış.

“Birine bir içki hazırla,” diye emretmiş, “diğerİ de istiyorsa seks yapacaksın onunla.”

Kadınlar koro halinde yanıt vermişler: “Biz içmiyoruz.”



Kadın düşmanın biri çarşının ortasında durmuş bağıryormuş: “Satılık karı var! Vergiden muaf!”

Neden karısını sattığını soranlara da cevabı belliymiş: “Satıyorum ki beni özlesin.”



AZGIN KADINLARLA ÇİLEKES KOCALAR

Bir gün bir kadının cenazesinde yabancı biri sormuş:

“Ebedi istirahate eren kimdi acaba?”

“Ben erdim sonunda!” diye bağırmış dul koca.



Adamın biri çok hastaymış ve artık son günlerini yaşıyormuş. “Eğer sana bir şey olursa,” demiş karısı, “asarım kendimi.” Kocası başını kaldırıp cevap vermiş, “Canım ben hayattayken yapsan ya o işi.”



Adamın birinin inanılmaz dırdırıcı bir karısı varmış. Karısı ölünce bedenini bir kalkanın üzerine yerleştirip öyle taşımış. Yoldan geçenlerden biri nedenini sorunca da cevap vermiş: “Savaşçının biriydi de ondan.”



ÂZGIN KADINLARLA ÇILEKES KOCALAR

Bir gün genç bir adam arkadaşına karısının söz dinleyip dinlemediğini sormuş. Arkadaşı hava atmak isteyince almış sözü: "Benden acayıp korkar. Ne zaman ağızımı açsam sıçıyor."



IVIR ZIVIR



Bir evin hanımı bir gün yarım akıllı hizmetçisinin aletinin aşırı derece büyük olduğunu fark edince aklını onunla bozmuş. Tanınmasın diye kendi yüzüne bir maske takıp adamla oynamaya başlamış. Tabii çocuk da durumdan epey keyif almış.

Günün ilerleyen saatlerinde hizmetçi çocuk evin beyiyle karşılaşmış.

“Efendim efendim!” diyerek koşmuş yanına. “Dansözü becerdim bugün, ama içi aynı sizin karınızdı!”



DELİNİN BİRİ GEMİYLE SEYAHAT
EDERKEN FIRTINA ÇIKMIŞ. BÜTÜN
YOLCULAR KENDİLERİNİ KORUMAK
İÇİN BİR ŞEYLERE TUTUNUNCA
BİZİM DELİ DE ÇAPAYA TUTUNMUŞ.





Delinin biri biraz et satın almış. Eve götürürken şahının
biri bir anda üzerine çullanıp kapmış eti elinden.

“Ben de bir senin gibi olayım da gör,” diye bağırmış
deli, “ben de başkalarına aynısını yapmazsam!”



Delinin biri kargaların 200 yıla kadar yaşadıklarını duyunca
gerçek mi diye öğrenebilmek için gidip bir tane karga satın
almış.



Bir gün deli bir öğretmen öğrencilerinden birinin hasta
olduğu haberini almış. Daha sonra çocuğun ateşi
olduğunu söylemişler, bir sonraki gün çocuğun babası
gelip ölüm haberini vermiş.

“İstediğiniz kadar bahane uydurun,” diye çıkışmış
öğretmen, “ama burada tehlikeye attığınız şey sizin
çocuğunuzun eğitimi.”



Ukalanın biri yurt dışına çıkmış, orada fitik olmuş. Geri döndüğünde bir arkadaşı yurt dışından neler getirdiğini sormuş.

“Sana bir şey getirmedim,” demiş ukala. “Ama kendi uyuluklarımı dinlendirmek için yastık aldım kendime.”



Obur bir hâkim, davanın fırının yanında görülmesi emrini vermiş.



Bir adam bir gün arkadaşına şaka yapıyormuş, “Dün gece karını becerdim,” demiş.

Adamdan cevap gecikmemiş: “Hadi ben kocasıyıym, yapmak *zorundayım*. Senin mazeretin ne?”



Ukala bir avukat bir senatöre dava açmış. Senatör mahkemedede uyuklamaya başlayınca “İtiraz ediyorum!” diye çıkışmış avukat. “Neye?” diye sormuş senatör. “Mahkemedede uyuklamana!” demiş avukat.



BENZER KAYNAKLAR



Berg, William (çev.), *Philogelos: The Laugh Addict*
(yudu.com, 2008)

Boissonade, Jean François (düz.), G. Pachymeris,
'*Declamationes XIII*', *Hieroclis et Philagrii Grammaticorum: Philogelos* (Dumont/Leleux, 1848)

Eberhard, Alfred (düz.), *Philogelos: Hieroclis et Philagrii Facetiae* (H. Ebeling & C. Plahn, 1869)

Holt, Jim, *Stop Me If You've Heard This: A History and Philosophy of Jokes* (Profile Books, 2008)



